



מאגר הספרים
התורני 'אוצר
החכמה' הביא לעולם
לפני כשנה, תת
מאגר בשם 'מפרשי
האוצר' שעורך
התרגשות ושמחה
בעולם התורה,
שמצא בו כלי מלא,
גדוש וחסר תקדים
ללימוד גמרא. בשיחה
מרתקת עם האנשים
שמאחורי המאגר,
אנו נחשפים לתרומת
'אוצר החכמה' לעולם
היהודי, וכן לתרומתו
הייחודית והמפתיעה
להיסטוריה
החב"דית ולספריית
ליובאוויטש • שישו
ושמחו בשמחת
תורה. ותנו כבוד
לטרה | יאיר גליק

טרה-בייטש מ לא ספרים



"בית מלא ספרים במחשב", הרב סלע בביקורו בחנות הספרים קה"ת כפר חב"ד. לצידו המנהל ר' מני וולף



הקלקה על כל נקודה בגמרא עצמה, ברש"י או בתוספות, "מקפיצה" את כל המפרשים על אותו קטע

הזוג סלע, המו"לים, הוצאות הספרים והמחברים, ולצפות ללא תשלום בחלקים נבחרים מהספרים שבמאגר. ברוב המקרים תוכלו לצפות בכמה עשרות עמודים ראשוניים ללא תשלום. ובכלל, מנוע החיפוש המפותח והנוח לשימוש, יאפשר לכם להגיע למקומות רבים ללא תשלום.

ברור שעבור הגישה לגרסה המלאה, זו שתביא לחייכם הרבה ברכה, תידרשו לשלם, אך המחיר משתלם במיוחד. "אחד המבצעים המפורסמים של הרבי הוא מבצע 'בית מלא ספרים'. כמה מלא צריך להיות הבית? כמות הספרים התורניים גדלה מידי שנה בכמויות עצומות. עולם התורה צומח במהירות. מה נכון יותר ממאגר שכולל קרוב למאה ועשרים אלף ספרים שיכולים לפרנס ספריות עצומות וללא ספק מהווה בית שכולו ספרים".

לפני סיום, הנה עוד סיפור קטן שימחיש את כוחו הרב של מאגר 'אוצר החכמה': משפחת סלע יצאה (לפני, לפני הקורונה) לנופש באוסטריה. לאחר שהתמקמו בחדרם במלון מול הנוף הציורי והפסגות המוריקות, הבחינו לפתע ביהודי עבדן שהתיישב לצד שולחן בחצר המלון, הניח מולו מחשב נייד, הכניס את ידו לכיס מעילו והוציא, בדחילו ורחימו, דיסק עליו הופיע בבירור הלוגו של אוצר החכמה. הוא חיבר את הדיסק למחשב ודמותו כאילו נעלמה מהנוף האוסטרי הירוק והתמזגה באחד מהיכלי התורה אי שם באמריקה, אירופה או ארץ ישראל המהבילה. "מה שהדהים אותנו לא הייתה העובדה שהוא לקח עמו את הדיסק, אלא שהוא לקח עמו בכיסו את כל אוצר הספרים בביתו ובמקום לימודו", אומר הרב סלע בסיפוק. ●

המאגר שמשרת

אותם ואת מקורביהם. אגב, המאגר כולו קיים במרשתת. כלומר, אין צורך ברכישת חומרה מיוחדת עבורו. אמנם ניתן להשיגו על גבי דיסק קשיח נייד שאינו דורש כל חיבור לרשת, אך אפשר לרכוש הרשאת גישה דיגיטלית. גם אם לא רכשתם אחת כזו, תוכלו ליהנות מרוחב הלב של

ארוך ומתיש ללמוד עמוד גמרא מתוך מסכת אותה נטל על עצמו ב"ט כסלו. כדי שיוכל לעיין בסוגיה ולהבינה על בוריה, עליו ליטול מהספרייה 'שיטה מקובצת', 'פני יהושע', 'מאיר' ו'שפת אמת'. עליהם יהיה עליו להוסיף 'קצות', 'נתיבות' ואולי גם ביאור תוספות, שערי תוספות ועוד ועוד. מה שיאלץ אותו לקום לספרייה שוב ושוב, לפנות את שולחן הסלון מצעצועי הילדים ואגרטל הפרחים ואם הוא מגיד שיעור חרוץ, ייתכן שיהיה לו צורך בספרים נוספים...

כאן, במאגר מפרשי האוצר, מונח לפניו דף הגמרא כפי שהוא, כלומר בפורמט של "צורת הדף" בדיוק כפי שהוא בגרסת ש"ס ווילנא. אך הקלקה על כל נקודה בגמרא עצמה, ברש"י או בתוספות, "מקפיצה" את כל מה שכתבו המפרשים על אותו קטע לפי היררכיה גאוגית, נוחה וקלה לשימוש המבוססת על ממשק משתמש נוח וזורם שלא משתלט על המסך של הלומד. ממשק שנבנה ושודרג עד שהותאם לצורכיהם של הלומדים. מעדויות של משתמשים רבים עולה כי המאגר החדש, או אם תרצו ה"תת מאגר" של אוצר החכמה, הוא כלי פרקטי, יעיל, וגאוני בעליל לכל מי שלומד גפ"ת ומפרשים על הסדר וכל שכן וקל וחומר מי שלומד סוגיות ספציפיות ומבקש לרדת לעומקן.

תוך כדי שיחה עם הרב סלע אפשר להבחין בצדודית העין ביהודים בעלי צורה המשדרגים את המאגרים שרכשו לגרסה החדשה (גרסת 19.0 נכונה למועד כתיבת השורות). חלקם מבקש גישה גם למאגר החדש-ישן, מאגר מפרשי האוצר. הרב סלע מצביע על אחד מהם ואומר: בעקבות הקורונה הוא לא היה כאן תקופה מאוד ארוכה. אך באחרונה התקשר ואמר שאינו יכול יותר. הגרסה שברשותו ישנה מדי... הוא נטל מונית בעלות של מאות שקלים רק כדי שיוכל להגיע לכאן בבטחה ולעדכן את התוכנה. אפשר לראות על הפנים שלו עד כמה הוא שמח ואני יכול לדמיין כיצד תיראה הנסיעה שלו חזר לביתו בפריפריה".

אוצר ספרים מול האלפים

עבורנו, חסידי חב"ד, ישנה בשורה נוספת ומעניינת. לצד אוסף נדיר המונה כ-7,500 ספרים השייכים לחסידות חב"ד לדורותיה, אפשר למצוא במאגר את אחד הארכיונים הגדולים והעצומים ביותר של "תשורות" נישואין. זהו אולי המאגר היחיד שמכיל כמות אדירה של תשורות שיצאו לאור על ידי משפחות מחסידי חב"ד בעשורים האחרונים והוא מהווה מקור לא אכזב של מידע היסטורי ועכשווי על חייהם של חסידי חב"ד ליובאוויטש לא רק עבור חוקרים וסופרים אלא אף עבור כל מי אשר בשם חב"ד יכונה. ראוי להכיר תודה בבימה זו להרה"ח מנחם מענדל (מני) וולף יאריך ה' ימי ושונתיו בטוב ובנעימים, שטרם, אסף, ליקט ושמר רבות מהתשורות וזכות הרבים תלויה בו. לא אחת מקבל הרב סלע דרישות שלום משלוחים בבתי חב"ד ברחבי העולם בהם נמצא



הבחור שנקרע מהיכל הישיבה, ביקש דבר אחד בלבד, את הדיסק קשיח של אוצר החכמה

כותב חידושי תורה ואף הוציא קונטרס בנושא תורני, מחפש ושולח לבני השיעור שלו, באופן יום-יומי כמעט, דפים בנושאים המבוקשים על-ידם, וכל אורח חייו בבידוד קיבל משמעות אחרת". היה זה סיפור אחד שמביא לידי ביטוי את נוכחותו העצומה של אוצר החכמה בחיי בני התורה של הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה. בשיח הער שאנו מנהלים עתה במשרד השקט, אי אפשר שלא לשמוע את קול התורה המנסר בחללה של השיחה ומלווה אותה כל העת במיוחד לנוכח החידוש שבא לעולם בשנת הקורונה הראשונה, **שנת תש"פ - תהא שנת פיתוח** והתרחב עד מאוד בשנת הקורונה השנייה, **שנת תשפ"א - תהא שנת פיתוח אדיה**.

מאות שקלים עבור מונית

כולנו מכירים את המאגר "הקלאסי" שמכיל רבבות ספרים וחיבורים תורניים ומתהדר במנוע חיפוש מהטובים בעולם, לפחות לפי עדויותיהם של רבנים, תלמידי חכמים, יושבי על מדין ואברכים יושבי אהל. אך רבים אינם יודעים על קיומו של מאגר נוסף, מדהים ומפתיע בשם 'מפרשי האוצר'. כל לומד גמרא חייב לעצמו גישה למאגר הנפלא הזה שמכיל את כל המפרשים על הש"ס שמופיעים על כל קטע בגמרא, ברש"י ובתוספות. אין די מילים על-מנת לתאר את עוצמתו של הכלי הזה ולא רק עבור חוקרים, מגידי שיעורים ואברכים בכללים. מדובר בפצצת תוכן אדירה שמביאה אל הלומד, בלחיצת כפתור, בהעברת עכבר, אוצר בלום ובלתי נדלה של מפרשים מסודרים "על הדף". להלן דוגמא פשוטה שתאפשר להמחיש את הדבר: הרב יצחק יהודה כהן מתיישב לאחר יום עבודה

י לא מכיר את 'אוצר החכמה', אותו מאגר עצום של ספרים שרק הולך וגדל משנה לשנה בכמות ובאיכות, אותה ספריית ענק וירטואלית שהפכה פריט חובה אצל לומדי התורה ומעבירי השמועה.

בעוד שבוע וקצת נסיים ונתחיל מחדש. נרקוד ונשמח עם התורה הקדושה וכמו שאומר רבנו הזקן נ"ע על ראש השנה שבו מתגלה אור חדש שלא היה מששת ימי בראשית, כך גם בחג שמחת תורה, בו מתגלה בתורה אור יקר מפי שמתגדל משנה לשנה ככל שאנו מעמיקים ומרחיבים את ידיעתנו בחכמתו ית'.

לקראת החג ישבנו לשיחה מרתקת עם הרב ארז סלע ורעייתו בשמת, ההוגים והבעלים של המאגר הנפלא שמכיל נכון לקיץ האחרון 112,785 ספרים בעשרות קטגוריות, כשהוא מתחדש בכ-5,000 ספרים מדי שנה. עבור רבבות הלומדים, המורים ומגידי השיעורים, כל כניסה למאגר היא כמו כניסה למגרש משחקים עצום.

אפרופו מגרש משחקים, הנה סיפור: בחור ישיבה בן ארבע-עשרה חלה לא עלינו ולא עליכם בלוקמיה ואושפז לצורך טיפול במחלקה האונקולוגית באחד מבתי הרפואה באזור המרכז. יהודי יקר בשם שוקי בריסק שאיבד את בנו ז"ל למחלה ונוהג להסתובב במחלקות הללו כדי לשמוח ילדים שלקו בה, פגש בו באותו בחור ושאל כיצד יוכל לשמוח אותו ולהנעים עבורו את השעות במחלקה. הבחור שנקרע מהיכל הישיבה, ביקש דבר אחד בלבד, את תכנת 'אוצר החכמה'. "כחלק ממחויבות עמוקה שאנו חשים לקהילה ולצרכיה", אומר בהתרגשות הרב סלע "נענינו לבקשת הבחור ושלחנו לו את 'אוצר'. אמו מספרת שהבחור משתמש בתוכנה יומם ולילה,

